

## Writer's block



Over het zogenaamde *writer's block* zijn al heel wat columns geschreven. Een geoefende schrijver weet niet wat hij moet schrijven en met kwinkslagen en interessante vondsten lukt het hem toch het gevraagde aantal woorden te leveren en de lezer mee te krijgen. De verlegenheid van de schrijver en de eerlijkheid dat te bekennen wordt door de lezer gewaardeerd als authentiek.

Voor mensen van het woord is de stilte vaak een onaangename ervaring. Ik herinner me een groepsgesprek tijdens mijn stage in een kerkelijke gemeente. Ik had er min of meer de leiding en gaande het gesprek merkte ik dat ik helemaal blokkeerde. Onmacht hield me in de greep. Er kwam geen woord meer over mijn lippen. Gelukkig was er de ervaren collega, die mij uit deze ongemakkelijke situatie redde.

In het pastorale gesprek heb ik de stilte leren kennen als een vriend. Een vriend die me te hulp schiet, wanneer mijn eigen oordeel over de mens met wie ik in gesprek ben zich dwingend aan mij opdringt. Het is de stilte die mij en mijn innerlijke stem het zwijgen oplegt en mij helpt verder te luisteren.

Iedereen wordt wel eens uitgedaagd te spreken. De vraag: 'Wat vindt u hier nu van?' brengt menig mens in verlegenheid. Wat wij van de ander hebben gehoord, wordt in razende vaart langs de meetlat van ons eigen geweten gelegd. Net op tijd houden wij onze conclusies voor ons.

Het resultaat is een ongemakkelijke stilte, een *writer's block*, maar dan in het gesprek. Er lijkt geen ontsnappen aan. Tenzij je, zoals de schrijver met zijn *writer's block*, dan toch maar woorden gaat gebruiken en begint te spreken over jouw verlegenheid. Je vertelt dat je voor een passend antwoord niet de goede woorden kunt vinden, dat jij het ook even niet weet.

De stilte die daarop volgt, is van een heel andere kwaliteit. De spanning is gebroken. De stilte kan nu haar werk doen, als ruimte om te bezinnen. De vragensteller krijgt zijn eigen vraag terug en de stilte geeft hem de gelegenheid te luisteren naar antwoorden die bij hem zelf opkomen. De stilte wordt zo het passende antwoord, dat hij ontvangt van zijn gespreksgenoot. Een groot geschenk. <

*Janneke (ds. J.) Nijboer is missionair predikant in de Protestantse Gemeente te Noordwijk. Pionierend met mensen tussen 25 en 45 jaar zoekt ze naar nieuwe vormen van kerk zijn. [www.windkracht3pt0](http://www.windkracht3pt0); [www.bermoogst.nl](http://www.bermoogst.nl)*